

## VROUW IN DE BOUW

# 'Bouwwakkers zijn de liefste collega's die je je kunt wensen!'

'De bouwwereld is absoluut klaar voor meer vrouwelijke vakmensen'



Hoewel het niet de keus is van de branche zelf, is het anno 2010 nog wel een feit: vrouwen zijn een minderheid in de bouwwereld. Annemieke Mulder, Michelle Prins en Sabine van den Boom behoren tot deze minderheid en vertellen wat zij als vrouw bijdragen aan deze sector en vooral wat er zo leuk is aan werken tussen de mannen!

Tekst Renske van Bers | Fotografie Wiebke Wiltling

**Naam:** Michelle Prins

**Functie:** Energieontwikkelaar bij VolkerWessels DEC

"Of ik altijd al wilde werken met alleen maar mannen? Haha, niet speciaal hoor. Het is gewoon zo gegroeid. Met een interesse in energietechnologieën weet je van tevoren natuurlijk wel dat je niet in de modewereld aan de slag zult gaan. Het mooie vind ik dat je in de bouw altijd constructief bezig bent en iets van A tot Z werkelijkheid ziet worden. Daarnaast begeeft VolkerWessels zich in een omgeving waar veel concurrentie is, zeker op het gebied van ontwikkelingen betreffende energie. Zaak is dan om constant op scherp te staan om de concurrent een stap voor te blijven. Ik hou ervan om in zo'n dynamische omgeving te werken. Dat ik voornamelijk met mannen werk, klopt trouwens wel. Bij de werkmaatschappij waar ik nu zit, ben ik zelfs de enige vrouw. Op zich vind ik dat best jammer, want het is voor de sfeer en het werk leuk als er wat meer vrouwen aanwezig zijn. Ik vind het moeilijk om te zeggen waar die meerwaarde van vrouwen precies uit bestaat. Ik denk dat vrouwen diplomatieker kunnen zijn en minder competitief van aard zijn waardoor ze sneller tot een concrete samenwerking kunnen komen. Toch is het erg gezellig met mijn collega's. Ik hou er eigenlijk ook niet zo van om constant het verschil tussen mannen en vrouwen te benadrukken. Dat heeft vaak zo'n negatieve lading. Je kunt je ook richten op de overeenkomsten en aspecten die elkaar juist aanvullen en bovendien geloof ik ook niet dat 'de man' of 'de vrouw' bestaat. We verschillen allemaal van elkaar. Voor sommige mannen in de bouw is het soms wel even raar als ze zien dat ik als vrouw de energieprojectontwikkelaar ben, maar als je gewoon jezelf bent en laat zien wat jouw toegevoegde waarde is, dan valt dat verschil ook zo weer weg. Wat dat betreft ben ik er ook van overtuigd dat de bouwwereld absoluut klaar is voor meer vrouwelijke vakmensen!"



**Naam:** Sabine van den Boom

**Functie:** Adjunct-directeur bij Heddes Bouw

"Eigenlijk ben ik per toeval in de bouwwereld terecht gekomen. Ik had al jong de ambitie om directiesecretaresse te worden. In deze functie ben ik op mijn 21ste begonnen bij Heddes Bouw. Wat me hier meteen opviel was dat de bouwwereld veel avontuurlijker was dan dat ik dacht! Al snel voelde ik me bij Heddes Bouw als een vis in het water. Dat is ook zeker te danken aan mijn algemeen directeur; hij staat heel erg open voor nieuwe ideeën en de visie van vrouwen, we sparren veel. Mijn werkzaamheden verschoven steeds meer richting adviseur, waarna ik directieassistent ben geworden en uiteindelijk gevraagd werd voor mijn huidige functie. Het feit dat ik al zolang bij Heddes Bouw werk, geeft aan dat ik de bouwwereld geweldig vind! Het gegeven dat je scheppend bezig bent, de collectieve trots als een bouwwerk af is en de onderlinge band in dit familiebedrijf vind ik heel speciaal. Dat ik veel met mannen werk, zie ik niet meer als bijzonder. Ik ben het gewend en ben iemand die er van houdt mensen te stimuleren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Of dat mannen of vrouwen zijn, maakt me dan niet zoveel uit. Ik moet vaak ook lachen om het vooroordeel dat mensen over bouwwakkers hebben; in de praktijk zijn het namelijk de meeste galante en lieve collega's die je voor kunt stellen! Wel denk ik dat het voor de balans goed is als er wat meer vrouwen in de bouw zouden werken. Ik denk dat er voor vrouwen ook heel veel kansen in de bouw liggen, juist omdat het van oudsher een traditionele wereld is. Zeker op het gebied van (digitale) communicatie liggen er nog genoeg verbetermogelijkheden. Bij Heddes Bouw schenken we veel aandacht aan onze website en alle andere vormen van (klanten)

'De bouwwereld is veel avontuurlijker dan ik dacht!'

communicatie, dus daarom voelen vrouwen zich ook eerder tot een werkgever als Heddes Bouw aangetrokken. Dat is mooi, want mannen en vrouwen kunnen veel van elkaar leren. Verder geloof ik ook absoluut niet in een glazen plafond voor vrouwen. Als dat er al is dan creëren vrouwen dat zelf. Mijn overtuiging is dat als je als vrouw iets wil bereiken, dat het dan ook lukt. Gewoon niet lullen, maar doen!" >>